

~ *Wat hebben Islam en Palestina met elkaar te maken?*

Gedurende vele eeuwen was Islam en Palestina nauw met elkaar verbonden in het gedachtengoed en de geschiedenis van de Moslims. Palestina wordt beschouwd als een belangrijk reisbestemming, maar is ook een geloofszaak voor Christelijke en Joodse mensen, vanwege een aantal redenen en geschiedkundige gebeurtenissen.

Jeruzalem, en om precies te zijn; al-Masjid al-Aqsa (moskee al-Aqsa), is de eerste gebedsrichting van de Moslims toen de Profeet Mohamed (salAllahu 'alayhi wa salam) de Islam verkondigde in Arabië gedurende begin zevende eeuw. Bait al-Maqdis (Jeruzalem) is de derde belangrijkste gebedsoord in de Islam na Mekka en Medina in Arabië. Er staan vele verwijzingen naar dit gebied in de Koran en ook in de geciteerde uitspraken van de Profeet Mohamed (salAllahu 'alayhi wa salam), de Hadith. Vele van de voorgaande Profeten hebben een geografische verbinding met Palestina. Er bevindt zich in de Koran een hoofdstuk (17. al-Israa) dat vernoemd is naar de wonderbaarlijke reis van de Profeet Mohamed (salAllahu 'alayhi wa salam) vanuit Mekka naar Jeruzalem en zijn hemelreis naar Allah vanuit deze bestemming. Op de plaats waar de Profeet (salAllahu 'alayhi wa salam) ten hemel steeg, is de rotskoepel moskee gebouwd, deze ligt vlak naast de plek waarover de Joden zeggen dat daar de oude tempel van Salomon (Soelejmaan) was gebouwd.

De Christelijke en Joodse geloofsbelang dat gehecht wordt aan Palestina, wordt in de Islam ook erkend. Jezus de zoon van Maria was geboren in Palestina en Mozes die zich daar vestigde, worden in de Koran beschouwd behorende tot de meest standvastige Profeten van Allah.

Bovendien, afgezien van het geloofsbelang is dit gebied ook een geografisch strategisch omgeving welke de Afrikaanse en Aziatische delen met het Midden Oosten verbinden, met een lange kust en een rijke passage op de Mediteranen tussen het Arabisch schiereiland, Egypte en Groter Syrië. Vanwege het geloofsbelang en de strategische ligging van Palestina was dit gebied lang bestemd voor oorlogen en invasies. Moslims veroverden Palestina en brachten het onder hun bestuur in 638 AD. Sindsdien is Islam het middelpunt van dit gebied.

De Westerse kruisvaarders hebben vanaf 1097 tot aan 200 jaren later, oorlogen gevoerd om controle te krijgen over Palestina, en dan met name Jeruzalem, om het onder het gezag van het Christendom te brengen. De Moslims die op dat punt al 400 jaar over Palestina regeerden, hadden allang de mensen van andere geloven toegestaan om in vrede te leven in hun landen. De Moslims verwelkomden allang bedevaartsgangers van alle geloven en maakten de religieuze plaatsen openbaar toegankelijk voor zichzelf en anderen: Christenen, Joden, Perzen, Orthodoxe Christenen, Kopten en vele anderen. Palestina was onderdeel van een eeuwenoud gebied dat voor vele mensen als heilig wordt ervaren.

Na 400 jaren van strijd en tot de vernedering van de Moslims, namen de kruisvaarders op grove wijze Jeruzalem in en moorden de Moslimse inwoners uit, waarop zij erin slaagden om dit gebied voor 70 jaren te besturen. Toen Salaheddin de kruisvaarders overwon in 1187 AD groeide hij uit tot een held in de geschiedenis van de Moslims. Zijn herovering wordt gezien als een einde van de vernedering en verslagenheid. De naam Salaheddin betekent voor de Moslims en de Palestijnen een herinnering aan glorie tijden en bied voor velen van hen de onontkomelijke wens en capaciteit naar een terugkeer van deze glorie. Hetgeen dat gezien wordt als verschrikkelijke buitenlandse invasies door de Europese Christenen, wordt nu door vele Arabieren en Palestijnen vergeleken met de oorspronkelijke blauwdruk voor de Zionistische invasie, welke evenzo zijn oorsprong kent in Europa.

~ *Wat is de relatie tussen Islam en Palestina binnen het Arabieren en Joden conflict?*

In het bewustzijn van veel Moslims toont de identiteit van de gezagdrager van Palestina de kracht en zwakte van Islam en Moslims. Wanneer Palestina geregeerd en bestuurd wordt door buitenstaanders en niet-Moslims - vanaf de kruisvaarders tijdens de middeleeuwen tot aan de Zionisten van de twintigste eeuw tot aan heden - dan beschouwen de Moslims zich als zwak en verslagen.

Na de laatste overwinning van de kruisvaarders in 1291, bleef Palestina onder Moslim gezag voor nog eens 700 jaren, tot aan het uiteen raken van het Ottomaanse rijk, welke over Palestina regeerde, na de gebeurtenissen

van de eerste wereldoorlog. De ineenstorting van deze geminimaliseerde Turkse rijk, welke zich aan de kant van de Duitsters voegde, kwam als een grote spijt voor veel Palestijnen en de rest van de Arabische wereld, vanwege de recente grofheden van zijn nieuw bestuur. Echter de Ottomaanse basis in Islam heeft Palestina tot een standvastigheid gemaakt in de Arabische en Moslimwereld.

Na de complete politieke afbraak van het rijk in context van de wapenstilstand, werden de Ottomaanse gebieden in het Midden Oosten opgedeeld in tijdelijke protectoraten, gecontroleerd door Europese overwinnaars. Palestina kwam onder het Brits koloniaal bestuur tussen 1917 en 1948.

Weblink: israa.nl

[t als Email](#)



Al-Quds: hoofdstad van Palestina in het jaar 1885, een halve eeuw voordat de zionisten opdoken. [Top](#)△